

EEN VERHAAL IN BEELDEN

						
slang	schildpad	vogel	zon	maan	sneeuw	wolf
						
vis	kana	paard of pony	wolk	hemel	rivier of meer	gras of riet
						
regen	bijl	bloem	rendier	vrouw	man	bizon

Wat moet je doen

Zet de goede zin bij het juiste plaatje.
Schrijf je antwoord zo op: **1E**

- E** 1 Rode Hand is door een bizon gedood.
- F** 2 Rode Hand lag een dag en een nacht in de sneeuw.
- A** 3 Rode Hand zag een wolf bij de rivier.
- B** 4 Witte Ster deed er twee dagen over om het grote meer over te steken.
- C** 5 Die nacht ontmoetten Rode Hand en Witte Ster elkaar bij de rivier.
- D** 6 Witte Ster doodde een wolf bij de rivier.

A	
B	
C	
D	
E	
F	

Wat je verder moet doen

Lees het verhaal. De vier plaatjes hieronder vertellen hetzelfde verhaal. Eén plaatje is verdwenen. Probeer uit te vinden wat er gestaan heeft. Teken dat plaatje in je eigen schrift.

Er woel een verschrikkelijke sneeuwstorm. Die duurde drie dagen. Na de storm ging Rode Hand wat voedsel zoeken. Hij reed twee dagen lang, maar hij vond geen voedsel. Die nacht sliep Rode Hand bij een rivier. Een wolf viel hem aan. Rode Hand doodde de wolf en nam het vlees mee terug naar zijn stam.

				
Rode Hand				

Wat je verder moet doen

Hieronder staat een verhaal in plaatjes. Schrijf nu zelf het verhaal in woorden een begin is er al. Maak het in je eigen woorden af.

Hoe Rode Hand doodging

Op een dag ging Rode Hand op zijn paard uit jagen. Zijn paard trapte op een slang. De slang doodde het paard. Rode Hand viel op de grond. Hij lag daar twee dagen lang..... *Zie op de achterzijde.*

			
Witte Ster			
			
Rode Hand			

Mogelijk vervolg:

De volgende nacht vertrok Witte Ster te paard op zoek naar Rode Stand. Toen ze hem had gevonden tilde ze hem op haar paard en bracht hem terug. Hij overleefde de tocht niet en Witte Ster begroef hem. Op het graf legde ze een bloem neer.